

ΚΕΤΟ» ΣΤΟ ΣΑΕ



▶▶ Να μπει βαθιά το μαχαίρι

Το ΣΑΕ δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε για ρουσφέτια! Κάθε είδους, λογής και διαλογής... Για καταχωρήσεις σε ανύπαρκτα ομογενειακά ΜΜΕ χωρίς κυκλοφορία ή αναγνωσιμότητα! Χρησιμοποιήθηκε από ανθρώπους με ιδιοτέλεια και καιροσκοπισμό προς ίδιον όφελος. Για χρηματοδοτήσεις σε ημέτερους και υμέτερους. Για ταξιδάκια αναψυχής με «συνόδους πολυτελείας»... Δεν αρκεί όμως αυτό! Πρέπει το μαχαίρι να μπει πιο βαθιά. Να δημιουργηθεί διαρκής εξεταστική επιτροπή έρευνας για να δούμε και να μάθει ο Ελληνικός λαός που και ποιοι δαπάνησαν χωρίς εγκρίσεις απίστευτα ποσά που όλα αυτά τα χρόνια ξεπέρασαν τα 75.000.000 ευρώ! Ένα απίστευτο -μέσα στα πολλά όπως έχουμε ξανά γράψει- σκάνδαλο που αν μη τι άλλο θα έπρεπε να έχει ευαισθητοποιήσει ένα Έλληνα εισαγγελέα ώστε η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη να κάνει αυτό που δεν τολμούν οι πολιτικοί μας κάθε χρώματος και ιδεολογικής απόχρωσης... Να είστε σίγουροι κύριοι της κυβέρνησης ότι αν βρεθεί ένα τολμηρός εισαγγελέας και κάνει την δουλειά του καλά τότε θα βρείτε και θα μάθουμε πολλά...

Α.Σ.

“ Τον επόμενο μήνα, ο αρμόδιος υπουργός κ. Δόλλης θα ξεκινήσει μια σειρά ταξιδιών προς όλα τα μήκη και πλάτη που εκτείνονται ο Ελληνισμός, ώστε να «τεστάρει» τις αντιδράσεις, αλλά και να συλλέξει ιδέες για το διάδοχο σχήμα με ανοιχτές συζητήσεις με ομογενείς και παράγοντες της ελληνικής διασποράς

διαμονής», αναφορικά με το ΣΑΕ το 39,9 απάντησε θετικά, το 37,5% θεώρησε το ρόλο του ΣΑΕ ελάχιστα και καθόλου σημαντικό και το 22,6% απάντησε δεν γνωρίζω / δεν απαντώ.

Στην ερώτηση αν «η ελληνική πολιτεία θυμάται τους Έλληνες της διασποράς μόνο όποτε τους έχει ανάγκη» το 80,9% απάντησε συμφωνώ και μάλλον συμφωνώ, το 12,5% διαφωνώ και το 6,6% δεν γνωρίζω / δεν απαντώ.

Στην ερώτηση αν «η ελληνική πολιτεία έχει ξεχάσει τους Έλληνες της διασποράς» το 58,8% απάντησε συμφωνώ, το 34,3% μάλλον διαφωνώ και το 6,9% δεν γνωρίζω / δεν απαντώ.

Σε μίαν άλλη ερώτηση, όπου το μέγεθος του ποσοστού των αρνητικών απαντήσεων καταδεικνύει πλήρως και αποτυπώνει το πώς βλέπουν οι Έλληνες της διασποράς την ελληνική πολιτεία και τις ενέργειες της (μέσω του ΣΑΕ κυρίως), οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν «η ελληνική πολιτεία έχει ξεκάθαρη πολιτική για τους Έλληνες της διασποράς;» και ιδού οι απαντήσεις. Το 20,8% απάντησε συμφωνώ. Το 71,0% μάλλον διαφωνώ και διαφωνώ και το 8,2% δεν γνωρίζω / δεν απαντώ.

Σε μίαν άλλη ερώτηση σχετική και επίσης ενδεικτική οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν «η ελληνική πολιτεία προστατεύει και ενισχύει τους Έλληνες της διασποράς;» Το 17,6%

απάντησε συμφωνώ, το 74,9% διαφωνώ μάλλον διαφωνώ και το 7,5% δεν γνωρίζω / δεν απαντώ.

Επίσης, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν «η ελληνική πολιτεία αξιοποιεί το δυναμικό και την εμπειρία των Ελλήνων της διασποράς» και μόνο το 11,8% συμφώνησε, το 81,1% απάντησε διαφωνώ ή μάλλον διαφωνώ και το 7,1% απάντησε δεν γνωρίζω / δεν απαντώ.

Ας δούμε τώρα τι προσδοκά η ελληνική διασπορά από την ελληνική πολιτεία με βάση τα ευρήματα της πολύ χρήσιμης έρευνας.

Το 60,5% απάντησε πως προσδοκά καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά των Ελλήνων της Διασποράς.

Το 44,6% απάντησε πως προσδο-

κά οικονομικές και νομικές διευκολύνσεις στις επενδυτικές δραστηριότητες των Ελλήνων της διασποράς στην Ελλάδα.

Το 39,9% απάντησε πως προσδοκά δικαιώμα ψήφου στις εθνικές εκλογές, το 27,4% απάντησε πως προσδοκά περισσότερη ενημέρωση και εκδηλώσεις για τον πολιτισμό, το 22,4% προσδοκά ελαστικότερη στρατολογία, το 21,1% μεγαλύτερη ευκολία στην είσοδο των ελληνικής καταγωγής φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια, το 13,4% μεγαλύτερη ευκολία στην απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας και το 4,3% τίποτα από τα παραπάνω.

Τα ευρήματα της έρευνας είναι πολύ χρήσιμα όχι μόνο για την ελληνική

πολιτεία σε κάθε έκφανση της και κυρίως για το υπουργείο Εξωτερικών και εκείνο της Παιδείας αλλά και για τον ίδιο τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος μάλλον φάνηκε να τα γνωρίζει όλα αυτά για αυτό και έχει δώσει σχετική εντολή στον κ. Δόλλη στην προσεχή συνάντησή του στην Θεσσαλονίκη την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου με τα προεδρεία του ΣΑΕ να διερευνήσει κατά αρχήν προθέσεις και διαθέσεις. Να λάβει ιδέες και να ανακοινώσει τις προθέσεις και αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης μέσω νέων ιδεών που θα κληθούν να καταβάλλουν. Ενώ ήδη έχει αποφασιστεί το θέμα της συνέχιας ή όχι του ΣΑΕ να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση κατά την πάγια τακτική του κυβερνώντος σχήματος.

