



**FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES  
OF GREATER NEW YORK, INC.**

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

**STATHAKION CENTER 22-51 29<sup>th</sup> Street, Astoria, NY 11105**

**NIKOS DIAMANTIDIS**  
President

**DEMETRIUS KALAMARAS**  
1<sup>ST</sup> Vice President

**GEORGE PARALEMOS**  
2<sup>ND</sup> Vice President

**ANESTIS AVGITIDIS**  
3<sup>ND</sup> Vice President

**DEMETRIOS DEMETRIOS**  
General Secretary

**APOSTOLOS SKOTIDAS**  
1<sup>st</sup> Assistant Secretary

**PANAGIOTA SPYROPOULOS**  
2<sup>nd</sup> Assistant Secretary

**CHRISTOS VOURNAS**  
Treasurer

**VASILIOS EGLEZOS**  
Assistant Treasurer

**DINOS RALLIS**  
Public Relations

**BOARD MEMBERS:**

**GEORGE ANGELAKIS**

**GEORGE BOSSONIS**

**ANTONIS FOKAS**

**NIKOLAOS GEORGANTZAS**

**YIANNIS GOROS**

**PAUL HATZIKYRIAKOS**

**STEPHEN MAVRONICOLAS**

**PETER MICHALEAS**

**PETER PAVLOU**

**GEORGE ROUSSAKIS**

**KYRIAKI VENETIS**

**HONORARY PRESIDENT**  
Bill Stathakos

**LEGAL ADVISORS**  
EVANGELOS KAROUTSOS, ESQ.  
GEORGE FUIAXIS, ESQ.

Νέα Υόρκη 27 Μαρτίου 2007

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος ΝΥ κατά τη διάρκεια των εργασιών του της Τρίτης 27 Μαρτίου 2007 πέραν των άλλων τακτικών και έκτακτων θεμάτων προς συζήτηση, ασχολήθηκε εκτενώς –με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα- και με τα συνεχή και υβριστικά δημοσιεύματα της ιστοσελίδας ΤΟ ΚΑΛΑΜΙ του κ. Γ. Λυκομήτρου. Αφού έλαβε υπόψη της μια σειρά από στοιχεία, δημοσιεύματα-σχόλια και ντοκουμέντα που σχετίζονται με τον προαναφερόμενο και που περιήλθαν εις γνώση της εξέδωσε το ακόλουθο ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ προς ενημέρωση της Ελληνικής Κοινότητας και κάθε άλλου φορέα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα.

**ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ**

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος ΝΥ με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τοπικού εβδομαδιαίου ομογενειακού εντύπου αναφορικά με σχετική απόφαση του ΔΣ που ελήφθη για συγκεκριμένη ιστοσελίδα, λαμβάνοντας υπ' όψιν μια σειρά από γεγονότα και εξελίξεις, επισημαίνει προς άρση παρεξηγήσεων αλλά και προς αποφυγή παρεξηγήσεων ή ευκαιριακής και εύκολης δημαγωγίας και αναφέρει τα εξής :

1. Η ομοσπονδία είναι οργανισμός που ενώνει και αυτό επιδιώκει, παρά τις όποιες και επί μέρους κατά καιρούς διαφορετικές απόψεις που διατυπώνονται και καταγράφονται -πολλές φορές μέσω και του Τύπου- ακόμα και εντός του Δ.Σ ή πολύ περισσότερο εντός της Γενικής Συνέλευσης που είναι και το ανώτερο όργανο του ιστορικού οργανισμού. Διαφορετικές απόψεις υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις ευνομούμενες κοινωνίες και διασυλλογικούς οργανισμούς! Αλίμονο αν όλοι συμφωνούσαμε σε όλα. Τότε δεν θα μιλούσαμε για Δημοκρατία! Η διαφορετικότητα στις απόψεις και τις τοποθετήσεις είναι η ζωντανή απόδειξη της υγιούς Δημοκρατίας που λειτουργεί μέσα από τη σύνθεση των απόψεων. Μέσα από τη διαφορετικότητα των απόψεων πολλές φορές πετυχαίνουμε τη σύγκλιση, τη συνεργασία και εν τέλει τα μεγαλύτερα και τα ιδανικότερα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Φυλής και του Έθνους μας. Η δημοκρατία όμως έχει και κανόνες με βασικό εκείνον που αναφέρεται στην ψήφο της πλειοψηφίας. Επομένως Ουδείς μπορεί να αποκλείεται από την κάθε είδους ενημέρωση ή εκδήλωση που διοργανώνει η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων. Πολύ δε περισσότερο, όταν οι εκδηλώσεις αφορούν στο μείζον γεγονός της Εθνικής Παρέλασης του Ελληνισμού στην 5<sup>η</sup> Λεωφόρο. Γεγονός που οφείλει να ενώνει τον Ελληνισμό και χρήζει της μεγαλύτερης δυνατής προβολής, όχι μόνο στα Ομογενειακά ΜΜΕ αλλά και στα Ελληνικά. Μια μεγάλη διοργάνωση, στην οποία όλοι οφείλουμε να συμβάλουμε, ο καθένας με όποιες δυνάμεις διαθέτει και χωρίς να κομπάζει, ακριβώς διότι δεν κάνει χάρη σε κανέναν, απλά πράττει στο ελάχιστο το ιερό καθήκον του προς την ιστορία και προς την Ελληνική Κοινότητα. Αυτή η προσωπική ή συλλογική συνεισφορά είναι προσφορά, όχι προς την Ομοσπονδία. αλλά πρωτίστως υποχρέωση προς τους προγόνους ήρωες και εθνομάρτυρες του έθνους μας. Δεύτερον κάθε προσπάθεια προβολής του μεγάλου αυτού γεγονότος το οφείλουμε στον Ελληνισμό της Αμερικής και όχι στην Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία με βάση το καταστατικό και τους σκοπούς της επιτελεί Λειτουργήμα. Υπηρετεί τον Ελληνισμό και την Ελληνική Κοινότητα στις ΗΠΑ.



2. Αναφορικά τώρα με σχόλια εβδομαδιαίας εφημερίδας οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, την ορθή και αληθή ενημέρωση αλλά και για την αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων. Βασική επισήμανση που οφείλουμε να τονίσουμε είναι ότι ουδέποτε η Ομοσπονδία απέφυγε την γόνιμη και εποικοδομητική κριτική. Το αντίθετο μάλλον! Ίδως όταν αυτή προέρχεται διαπιστώνουμε από καλόπιστους και εγνωσμένους κύρους με καλή την εξυπηρέτηση υπηρεσία παροχής. Την επιδιώκει, γιατί έτσι αναβαθμίζεται η υπηρεσία και ισορροπία υφίσταται της πάντοτε μέσα από τις γνήσιες δημοκρατικές διαδικασίες. Ουδέποτε απέκλεισε κανένα ομιλούντα MME χωρίς λόγο και αιτία. Και όταν αναγκάστηκε να το πράξει, αυτό συνέβη με συγκεκριμένο ομιλούντα MME-μόνο περιστασιακά και για λίγο-, το οποίο μετά τις απαραίτητες εκτενώσεις συνεζητήσεως, αμέσως μετά με αντίστοιχη απόφαση, το επανέφερε στον κατάλογο προς ενημέρωση των MME. Η Ομοσπονδία πάντοτε στήριξε τα τοπικά και ομιλούντα MME, ανεξάρτητα από την όποια κατάποση ή έστω κακόπιστη και ιδιοτελή κριτική δεχόταν-δέχεται και θα δεχεται- κατά διαστήματα συνολικά ο οργανισμός ή μεμονωμένα πρόσωπα του Δ.Σ. Προς επίρρωση της παρόδου επισήμανσης, καταθέτουμε και τα εξής: Η ομοσπονδία ήταν αυτή που όταν ήταν μέλος του παρελθόντος Δ.Σ. προστάθηκε με βίαιο τρόπο και έληξε ομοσπονδιακά να εκδιώξει μέσα από την αίθουσα των συνεδριάσεων τον Οκτώβριο του 2005 λώντας δημοσιογράφο, ομόφωνα τότε το Δ.Σ. αντέδρασε και με παρτίδα του τότε άμεσα και έγκαιρα αποκαταστάθηκε ο εν λόγω δημοσιογράφος και επανήλθε στην Ένωση Ανωτακτών της Νέας Υόρκης και επακολούθησε σχετική αλληλογραφία με την εν λόγω Ένωση, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση του όντως σφοδρού επεισοδίου ενατίων του δημοσιογράφου, στο πλαίσιο του οποίου στάθηκε η Ομοσπονδία, από τον ζήτηθηκα να σχηματίσει (ταυτότητα-διευθυντικές κτλ), τα οποία προσκόμισε άμεσα! Χαρακτηριστικό δε γεγονός του παραπάνω περιστατικού, το οποίο στην ουσία εκκίνησε την συνεδρίαση-αυτόπτες μάρτυρες του οποίου υπήρξαμε όλοι οι παριστάμενοι σε εκείνο το Δ.Σ.

Το μέγα αυτό γεγονός αφορά σε όλο τον Ελληνισμό και όχι μόνο την μέγιστη περιφέρεια δικαιοσύνης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μεϊζονος ΝΥ. Τα φώτα και οι προβολείς της δημοσιότητας πρέπει να στρέφονται προς το μέγα ιστορικό γεγονός μητρίσης προς τους προγόνους μας και όχι προς το φορέα διοργάνωσης. Να φωτίζουν την Ελλάδα! Τη Μητέρα πατρίδα. Επομένως χρέος του κάθε Έλληνα πατριώτη ομιλούν, πολύ δε περισσότερο των Έκρωτων και εγνωσμένων κύρους καταξιωμένων στη συνειδηση του Ελληνισμού της Αμερικής ομιλούντων MME είναι να προβάλουν το γεγονός. Το γεγονός της παρέλασης προβάλλεται και όχι οι διοργανωτές. Είτε είμαστε όλοι εθελοντές. Προσφέρουμε από το χρόνο και το υστέρημα μας. Μέριμνα της Ομοσπονδίας, πολύ δε περισσότερο του Διοικητικού Σωματίου, είναι να οργανώσει και επιστραφεί όλοι οι εθελοντές και να εθύνει όλους κάτω από ένα σκοπό. Την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία της όλης διοργάνωσης. Μέσα από την οποία μικρή ή μεγάλη επιτυχία μας εδω σε τούτη τη Τη, τη μέγιστη χάρη που συγκεντρώνει τη προσοχή όλων και του πολίτη, αλλά και πολλών διαφορετικών πολιτισμικών οργανισμών μαζί που ζουν και αναπτύσσονται στην Αμερική. Μεταξύ αυτών των πολιτισμικών και ο Ελληνικός που εκπροσωπούμε. Ο Κάθε Έλληνας πατριώτης δέβεται και τριτώς γενιάς. Για πολλούς από εμάς είναι η δέσμη χάρη και για τα παιδιά μας η πατρίδα. Σε τούτη εδω τη χάρη οφείλουμε να μεταδώσουμε ψήφια από τον πολιτισμό μας. Με κάθε τρόπο. Το μεγαλύτερο γεγονός της Ελληνισμίου της Αμερικής και η μεγαλύτερη διοργάνωση από κάθε άλλη στις ΗΠΑ είναι το γεγονός της παρέλασης στην 5<sup>η</sup> Αεωφόρο. Μια μέγιστη παργωγή που έρχεται εις πέρας από εθελοντές, που ο καθένας με το τρόπο του προσφέρει όχι στην Ομοσπονδία αλλά στην Ελληνική Κοινότητα. Προσφέρει στον Ελληνισμό. Προσφέρει στα παιδιά του! Προσφέρει στο μέλλον μας εδω σε τούτη τη χάρη. Επομένως ουδείς προβάλλοντας την μέγιστη αυτή διοργάνωση προσφέρει χάρη στην Ομοσπονδία. Προσφέρει στον Ελληνισμό της Αμερικής. Προσφέρει στα παιδιά του που για κάποιες ώρες αισθάνονται υπερήφανα για την ιστορική καταγωγή τους. Προσφέρει στον ίδιο τον εαυτό!







**FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK, INC.**  
**ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ**

**STATHAKION CENTER 22-51 29<sup>TH</sup> St., Astoria, NY 11105**

είναι ότι παρών στο έντονο περιστατικό ήταν και ορισμένοι άλλοι παλιοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι διακριτικά αποχώρησαν από την αίθουσα, χωρίς να λάβουν θέση. Παρά τις διαστάσεις που τότε εξέλαβε το σοβαρότατο περιστατικό... Δεν υπήρξε τότε καμία συναδελφική και αλληλέγγυα αντίδραση παρόμοια με αυτή που σήμερα έκπληκτοι διαπιστώνουμε να καταγράφεται πρόσφατα υπέρ του κ. Λυκομήτρου..., προφανώς ορμώμενη από άλλα κίνητρα που δεν αφορούν διόλου την Ομοσπονδία. Ορισμένοι παρουσιάζουν το «θέμα» ότι χρήζει «ειδικού σχολιασμού» προφανώς με σαφή μεροληπτικά κριτήρια, αποκρύπτοντας τα πλήρη και αληθή στοιχεία. Στοιχεία, τα οποία είναι αδιανόητο να μην είναι γνωστά.

3.Σχετικά με τον κ. Λυκομήτρο και προς αποκατάσταση της αλήθειας η ομοσπονδία τονίζει και επισημαίνει τα εξής:

α ) Ουδέποτε υπεβλήθη επίσημο αίτημα εκ μέρους του κ. Λυκομήτρου, ώστε να συμπεριληφθεί στο mailing list της ομοσπονδίας. Εάν και εφόσον κατατίθετο τέτοιο αίτημα, η Ομοσπονδία λαμβάνοντας υπόψη της μια σειρά παραμέτρων θα έπραττε αναλόγως.

β) παρόλα αυτά συστηματικά και ενώ δεν είχε επίσημη ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στους κόλπους της Ομοσπονδίας μεροληπτικά και απροκάλυπτα εξαπέλυε φραστικές, ειρωνικές, χλευαστικές και εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον πάντων. Και ερωτάται ο κ. Λυκομήτρος από τότε που «έγραφε» και ειδικά από τον περασμένο Μάιο μέχρι σήμερα ελάμβανε κάποια δελτία Τύπου; Είχε κάποια ειδική και ξεχωριστή ενημέρωση; Εκτός και αν εν συνεχεία απέκτησε μονομερώς «ενημέρωση» για τα δρώμενα στα κοινά της ομογένειας και ειδικά στα «εντός» και «εκτός» Ομοσπονδίας. Μάλλον υποκριτικό μοιάζει το αίτημα περί ενημέρωσης και πρόφαση για δημιουργία ανύπαρκτου θέματος με άλλο στόχο και προφανή ιδιοτελή κριτήρια που δεν αφορούν την Ομοσπονδία, όπως εν συνεχεία διεφάνη.

γ) Πράγματι την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Λυκομήτρος τηλεφώνησε στο βοηθό Γενικού Γραμματέα και απηύθυνε σχετικό ερώτημα και χωρίς να απαντήσει που βρήκε το προσωπικό κινητό του, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ομοσπονδία. Ο βοηθός Γ.Γραμματέα, ως όφειλε, του είπε «θα το κοιτάξω και θα σας απαντήσω». Την ίδια στιγμή με εντολή του προέδρου της Ομοσπονδίας ερευνήθηκε το θέμα, ανατρέχοντας στην επίσημη λίστα του Γραφείου Τύπου της Νέας Υόρκης, που είναι και το πλέον αρμόδιο γραφείο -μιας και δηλώνεται εκ μέρους του κ. Λυκομήτρου ως έδρα η ΝΥ, αλλά και επειδή μιλάμε για ιστοσελίδα ερευνήθηκαν αντίστοιχα και όλες οι υπόλοιπες λίστες των λοιπών Γραφείων Τύπου που εδρεύουν στις ΗΠΑ και διαπιστώθηκε ότι σε καμία επίσημη λίστα δεν υπάρχει το όνομα του κ. Λυκομήτρου. Προ πάντων δε, σε εκείνη του Γραφείου Τύπου της Νέας Υόρκης. Ούτε και ποτέ κατά το παρελθόν υπήρξε καταχωρημένο το όνομα του κ.Λυκομήτρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εν λόγω ιστοσελίδας σε κανένα γραφείο Τύπου στις ΗΠΑ! Επί πλέον –και προς αποφυγή κάθε άλλης παρεξηγήσεως– ερευνήθηκαν έτι περαιτέρω και άλλες επίσημες λίστες που συμπεριλαμβάνουν ομογενειακά ΜΜΕ στην Αμερική και το όνομα του κυρίου Λυκομήτρου δεν ανευρέθη πουθενά! Αν και το μείζον θέμα δεν είναι να βρίσκεται κάπου καταχωρημένος-πράγμα πολύ πιθανό σε κάποια ως συνήθως αδιασταύρωτη και ξεχασμένη λίστα-, εν τούτοις διασταυρώθηκαν και άλλες λίστες που περιέχουν γνωστά και έγκυρα ΜΜΕ, ούτε εκεί βρέθηκε καταχωρημένος ο κ. Λυκομήτρος. Μέχρι και την Παρασκευή 23 Μαρτίου δεν ήταν καταχωρημένος στο γραφείο Τύπου της Ν.Υ. Ξαφνικά έκπληκτοι ενημερωθήκαμε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου ότι η ιστοσελίδα του κ. Λυκομήτρου «καταχωρήθηκε» στο mailing list κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες...

Κάθε καλόπιστος παρατηρητής θα βγάλει τα συμπεράσματα του, ωστόσο ευλόγως θα αναρωτηθεί «για κάθε ΜΜΕ υπάρχει τόσος ζήλος και αντίστοιχη έρευνα και διακρίβωση στοιχείων ή μόνο στην προκειμένη περίπτωση»; Η απάντηση ευθεία και ξεκάθαρη είναι μια: ακόμα και αν κατά το παρελθόν δεν υπήρξε τέτοια ενδελεχής έρευνα, στο εξής θα πρέπει να υπάρχει! Αν θέλουμε να σεβόμαστε εκείνους που μας ανέθεσαν την ευθύνη και τη διαχείριση του ιστορικού αυτού οργανισμού με τη ψήφο τους και μας τίμησαν την εμπιστοσύνη τους. Το οφείλουμε στην ιστορία του οργανισμού του οποίου ηγούμεθα. Το οφείλουμε στον Ελληνισμό να επιδεικνύουμε σοβαρότητα και συνέπεια. Το οφείλουμε στους εαυτούς





**FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK, INC.**  
**ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ**

**STATHAKION CENTER 22-51 29<sup>TH</sup> St., Astoria, NY 11105**

και τις οικογένειες μας που βλέπουμε να λαιδορούνται και να εμπαιζονται από τον κ. Λυκομήτρο. Έχουμε χρέος και καθήκον να ερευνούμε τα πάντα και να διαφυλάττουμε το κύρος και την αξιοπιστία του ιστορικού οργανισμού, στον οποίο όλοι μας προσφέρουμε εθελοντικά! Έτι δε περαιτέρω όμως η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την οργανωμένη ομογένεια έχει χρέος και ευθύνες έναντι των ομογενών και συμπατριωτών μας. Έτσι από καιρό είχε ξεκινήσει σχετική έρευνα για τον κύριο αυτό. Ακριβώς διότι από την περίοδο που ακόμα διέμενε μόνιμα στην πολιτεία της Φλόριδας, απρόκλητα και ειδικά από το περασμένο καλοκαίρι η Ομοσπονδία δέχεται άθλια επίθεση εκ μέρους του κ. Λυκομήτρου. Απρόκλητα και αναίτια ενίοτε με προκάλυμμα το σαθρό πρόσχημα της σάτιρας υβρίζεται ο οργανισμός και μέλη του Δ.Σ. Παρόλο που μέλη της Ομοσπονδίας τον έχουν αγκαλιάσει με κάθε τρόπο στις μεταξύ τους κοινωνικές επαφές και τον έχουν συνδράμει, όπως και πολλοί συμπατριώτες μας. Εν τούτοις μέλη του παρόντος Δ.Σ. αλλά και του προηγούμενου καθώς και κατά το απώτερο παρελθόν χλευάζονταν. Γίνονταν και γίνονται αντικείμενο αρνητικού και υποτιμητικού και πολλές φορές εμπαιχτούς σχολιασμού εκ μέρους του κ. Λυκομήτρου, χωρίς ακόμα να γνωρίζει πρόσωπα, πολύ δε περισσότερο να έχει οποιαδήποτε επαφή με την εδώ πραγματικότητα έστω και ως «ερασιτέχνης» του είδους. Η κατάσταση εναντίον της Ομοσπονδίας, όπως και εναντίον άλλων φορέων ευρισκομένων στη ΝΥ χειρότερη με την μόνιμη εδώ προσέλευση του. Η «πρακτική» του κ. Λυκομήτρου εύκολα διαπιστώνεται με μια επίσκεψη στην εν λόγω ιστοσελίδα. Αυτό που αμέσως θα διαπιστωθεί είναι ότι με το πρόσχημα της «κριτικής» και της «σάτιρας» Ιεροί θεσμοί όπως η Εκκλησία χλευάζονται. Πρόσωπα, όπως ο Πρέσβης μας στην Ουάσιγκτον Αλέξανδρος Μαλλιάρης ή Γενική μας Πρόξενος κ. Αικατερίνη Μπούρα λαιδορούνται και χλευάζονται με περιπαικτικά, ειρωνικά και εμπαιχτή σχόλια. Θεσμοί, όπως το ελληνικό γραφείο Τύπου της Νέας Υόρκης ή άλλα αντίστοιχα περιφερειακά γραφεία συστηματικά εμπαιζονται. Υβρίζονται. Λαιδορούνται. Ιστορικοί ομογενειακοί οργανισμοί καθυβρίζονται. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία με την έννοια που όλοι γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε. Πολλές φορές εξαπολύονται φραστικές επιθέσεις με χυδαία υπονοούμενα εις βάρος προσώπων. Γνωστά και έγκυρα ΜΜΕ της Ελλάδας και της ομογένειας χλευάζονται ειρωνικά και περιπαικτικά. Δεν υπάρχει καλόπιστη κριτική και δημοσιογραφική δεοντολογία. Ο κ. Λυκομήτρος συν τοις άλλοις επανηλειμμένα έχει εκθέσει τον εαυτό του με συστηματική διασπορά ψευδών «ειδήσεων», είτε με ψευδή και αναληθή γεγονότα που εφευρίσκει προκειμένου να προσελκύει την προσοχή της κοινής γνώμης, είτε με ψευδείς συνεντεύξεις, πάντα υπό το πρόσχημα της σάτιρας, είτε πολύ περισσότερο με χονδροειδή και καταφανώς ψευδέστατα «γεγονότα» που δημοσιοποιεί ως δήθεν αληθή γεγονότα. Πολλές φορές μάλιστα εις βάρος ανθρώπων που προσωπικά τον ευεργέτησαν. Παραδείγματα πλείστα όσα. Επί πλέον ο συγκεκριμένος δεν διαθέτει κανένα εχέγγυο διακριβωμένης επαγγελματικής δημοσιογραφικής κάλυψης και αναγνώρισης εκ μέρους κάποιας επαγγελματικής ενώσεως εδώ στις ΗΠΑ ή πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, αφού πρόκειται για ελληνόφωνη ιστοσελίδα. Και αν διαθέτει ως το προσκομίσει στα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας!

Και κάτι ακόμα: ο εν λόγω κύριος επανηλειμμένα δεκάδες φορές ενώπιον μαρτύρων γνωστών και επιφανών ομογενών σε δημόσιους χώρους έχει δηλώσει χλευαστικά προς ομογενείς και με νόημα ότι είναι «τουρίστας» με χαρακτηριστική φράση «εγώ είμαι τουρίστας, δεν είμαι δημοσιογράφος» εκτός και αν αυτοχαρακτηρίζεται...

Τέλος, η Ομοσπονδία και χωρίς να λαμβάνει –προς το παρόν τουλάχιστον– σοβαρά περιστατικά που έχουν υποπέσει στην αντίληψη της περί του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά και ανεξαρτήτως του προηγούμενου πρόσφατου ή απώτερου παρελθόντος που τον βαρύνει, καλεί τον κ. Λυκομήτρο να επιδείξει σύνεση, σωφροσύνη, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ακριβώς επειδή το 30ετές «βιογραφικό» του είναι γεμάτο από περιστατικά που θα έπρεπε να τον καθιστούν έτι περαιτέρω υπεύθυνο και προσεχτικό. Ως γνωστόν το παρελθόν και η προσωπική ιστορία του καθενός μας, οφείλει να μας καθιστά υπόλογους έναντι των όποιων πράξεων μας και των συνεπειών που αυτές μπορεί να επιφέρουν... Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και διαχειρίζεται τα επίχειρα των πράξεων του.





**FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK, INC.**  
**ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ**

**STATHAKION CENTER 22-51 29<sup>TH</sup> St., Astoria, NY 11105**

Η ομοσπονδία οφείλει να πράξει τα πάντα προκειμένου να προστατευθεί το κύρος και ιστορική υπόσταση του ιστορικού οργανισμού τον οποίο όλοι μας υπηρετούμε εθελοντικά.

Ωστόσο προς αποφυγή παρεξηγήσεων, αυθαίρετων ερμηνειών και παρερμηνειών που ευκαιρίως-ακαίριως καταγράφονται (ή πολύ πιθανόν να καταγραφούν) είτε από επαγγελματίες δημοσιογράφους που παρακολουθούν και καλύπτουν τα κοινά της Ελληνικής Κοινότητας εδώ και πολλά χρόνια και ως τέτοιοι έχουν καταγραφεί και αναγνωριστεί στην συνείδηση της Ελληνικής Κοινότητας ενίοτε όμως ορμώμενοι και από ξένα προς την Ομοσπονδία συμφέροντα. Είτε από ευκαιριακούς «ερασιτέχνες» που τελευταία παρουσιάζονται ως «κομήτες» και «διάττοντες αστέρες» δηλώνοντας «δημοσιογράφοι» αναζητώντας ενάγωνια αναγνώριση –δικαίωμα τους. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας δηλώνεται απερίφραστα και κατηγορηματικά ότι η ενημέρωση για κάθε δραστηριότητα της Ομοσπονδίας ήταν, είναι και θα παραμείνει προς όλους τους ομογενείς ανοιχτή και χωρίς διακρίσεις! Πολύ δε περισσότερο προς εκείνους που διαθέτουν εγνωσμένο κύρος και καλή την έξωθεν μαρτυρία και με προσφορά στα κοινά της Ελληνικής Κοινότητας. Ουδείς μπορεί όμως να εμποδίσει και «ερασιτέχνες» της όποιας «ενημέρωσης» προσφέρουν με τον οποιοδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε. Ο κάθε αναγνώστης πολίτης και Κρίση έχει, και Νου και Αντίληψη, ώστε να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για όσα διαβάζει. Η Ομοσπονδία όμως δεν είναι αυτή που μοιράζει «πιστοποιητικά» ή αναγνωρίζει και νομιμοποιεί οποιονδήποτε δηλώνει δημοσιογράφος! Αυτά είναι θέματα που οφείλουν να απασχολούν άλλους.

Για την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος ΝΥ  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Διαμαντίδης

Δημήτριος Δημητρίου





**FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK, INC.**  
**ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ**

**STATHAKION CENTER 22-51 29<sup>TH</sup> St., Astoria, NY 11105**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

Τα παρακάτω αποτελούν μερικά Μ Ο Ν Ο Ε Π Ι Μ Α Χ Α χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το site **ΤΟ ΚΑΛΑΜΙ** του κ. Λυκομήτρου που οδήγησαν στο **ΨΗΦΙΣΜΑ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ** συγκεκριμένης συμπεριφοράς η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με δημοσιογραφική δεοντολογία. Συμπεριφορά που χλευάζει συλλήβδην και χωρίς διακρίσεις με εμπάθεια και ιδιοτελή κίνητρα **Θεσμούς και Πρόσωπα της Ελληνικής Κοινότητας**, και οδήγησαν στην εν λόγω απόφαση εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος NY.

**Elliniko fainomeno:** Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τοποθετεί ως γενικούς προξένους στο εξωτερικό, άτομα χωρίς οποιαδήποτε προϋπηρεσία σε προξενείο και μάλιστα σε θεωρούμενα σημαντικά γενικά προξενεία.

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ανοιχτή επιστολή

**Δρ. Αικατερίνη Μπούρα**  
**γενική Πρόξενο της Ελληνικής Δημοκρατίας**  
**Νέα Υόρκη**

Εντιμότατη γεν. Πρόξενος,

Υποβάλω τα σέβη μου, ως αυτόχθονας Έλληνας ιθαγενής-ομογενής και σας συγχαίρω -έστω καθυστερημένα- για την απόκτηση του διδακτορικού Σας διπλώματος.

Χαίρομαι, επίσης, που τακτικά βλέπω φωτογραφίες Σας στις τοπικές μας ελληνικές εφημερίδες, από την παρουσία Σας σε σημαντικά γεγονότα, όπως χοροεσπερίδες των οργανώσεών μας και άλλες εκδηλώσεις, όπου απευθύνετε χαιρετισμούς.

Χαίρομαι και για τις δεξιώσεις που διοργανώνετε στο γεν. προξενείο, άσχετα αν καλείτε τους ίδιους και τους ίδιους προεδροπαράγοντες, που τυπικά εκπροσωπούν (ομοσπονδίες, σύλλογοι) ένα ποσοστό 10% της Ομογένειας, αλλά ουσιαστικά τον εαυτόν τους. Δεξιώσεις, που τελευταία αποκτούν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξαιτίας των καυγάδων των προσκεκλημένων Σας.

Χαίρομαι, ακόμα, που απολαμβάνετε την κοσμική ζωή του Μανχάτταν, της πρωτεύουσας του κόσμου, όπως λέμε.

Με δεδομένη την χαρά και την συγκίνηση για τα παραπάνω, θα ήθελα ν' αναφέρω και δύο ζητήματα, που ίσως Σας ενδιαφέρουν:

Το πρώτο είναι ότι εκτός από το Μανχάτταν και το Κουίνς, υπάρχει το υπόλοιπο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Υπάρχουν και οι Πολιτείες Κονέτικατ, Νέα Υερσέη, Πενσυλβάνια. Σίγουρα θα τις έχετε δει στον χάρτη, γιατί "ανήκουν" στην περιφέρεια αρμοδιότητας του γεν. Προξενείου Σας. Ζουν και δημιουργούν Έλληνες/Ελληνοαμερικανοί κι εκεί, με Οργανώσεις, σχολεία, κοινότητες, υποθέτω 2ης ή 3ης κατηγορίας -όχι φυσικά του "υψηλού επίπεδου" προεδροπαράγοντων Αστόριας, τύπου Ομοσπονδίας- αφού, για 3 χρόνια, δεν Σας είδαν. {.....}

Με την πρόπουσα τιμή κι ευχές για την εορτή σας,  
Γιώργος Λυκομήτρος  
Νέα Υόρκη, 22 Νοεμβρίου 2006





**FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK, INC.**  
**ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ**

**STATHAKION CENTER 22-51 29<sup>TH</sup> St., Astoria, NY 11105**

## Για τα γραφεία Τύπου

**Βίος και Πολιτεία -30 χρόνων- του Ελληνικού Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Νέας Υόρκης**

### **Η απραξία των "τουριστών" μας, ζημιώνει ανεπανόρθωτα την Ελλάδα στις ΗΠΑ**

**Ανίκανοι ή "μικροί", γιά να προβάλλουν την πατρίδα μας (ειδικά) στ' αμερικάνικα ΜΜΕ, που είναι η βασική αποστολή τους. Αντί ν' απευθύνονται σε αυτά, ενδιαφέρονται να δημιουργούν "σχέσεις" με (ελληνικά, "ημέτερα") ΜΜΕ και πολιτικούς, γιά προσωπικό όφελος και "ρουσφέτια".**

η "τρεχάλα" τους κρατά χρόνια. Είναι δεδομένη, παγιωμένη. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να δημιουργούν γνωριμιές μ' Έλληνες πολιτικούς και ΜΜΕ, ώστε αν τους χρειαστούν γιά μεταθέσεις κ.ά., να έχουν την δυνατότητα να τους ζητήσουν χάρη γιά τις χάρες που τους έκαναν. Φυσικά, διοργανώνουν και μιά συνέντευξη Τύπου γιά να μιλήσει ο πολιτικός γιά την επίσκεψη και τις επαφές του, ευελπιστώντας σε δημοσιότητα -με τη συνηθισμένη παραπληροφόρηση γιά δήθεν "επιτυχία" του ταξιδιού του-, ειδικά στ' αθηναϊκά ΜΜΕ, από τους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν ή τους ανταποκριτές, αλλά και στα ομογενειακά ΜΜΕ. Αν τ' αμερικάνικα ΜΜΕ αγνοούν ακόμα και την... ύπαρξή του κάθε Έλληνα υπουργού ή το Γραφείο Τύπου δεν ασχολείται με αυτά, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το "ίματζ", η προβολή του πολιτικού μας στ' αθηναϊκά ΜΜΕ (και η δημιουργία φιλικών σχέσεων των υπαλλήλων του γραφείου Τύπου με τους πολιτικούς μας). Όλα γίνονται γιά την προβολή του ατόμου-πολιτικού στην Ελλάδα, στ' όνομα της προβολής της χώρας στο εξωτερικό (με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων).

Αναλύοντας τη νοοτροπία, αλλά και τις "ενέργειες" του αρμόδιου γιά την επαφή με τα αμερικάνικα ΜΜΕ, γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, διαπιστώνουμε, ότι αυτό δίνει έμφαση στην "προβολή" στα... ελληνικά ΜΜΕ, των ενεργειών των επισκεπτόμενων πολιτικών. Και όταν καμία φορά στέλνει ο διευθυντής του απαντητική επιστολή σε αμερικάνικη εφημερίδα που έχει γράψει αρνητικά γιά την Ελλάδα -συνήθως "παίρνεi χαμπάρι" ένα στα 3 ή 4 τέτοιες μορφής δημοσιεύματα- πρώτα ετοιμάζει το "δελτίο Τύπου" γιά τα ελληνικά ΜΜΕ, γιά να τονίσει τις "ενέργειές" του και... μετά στέλνει την (νερόβραστη) επιστολή.

Ως πρώτο συμπέρασμα λοιπόν, παρακολουθώντας από κοντά -γιά 30 χρόνια- τις "δραστηριότητες" του γραφείου Τύπου, μπορούμε αβίαστα να πούμε ότι οι υπεύθυνοi του φροντίζουν -πάντα- να καλλιεργούν καλές σχέσεις με τους Έλληνες πολιτικούς και τα ελληνικά ΜΜΕ, αλλά όχι με τ' αμερικάνικα ΜΜΕ. Η δουλειά τους όμως είναι να προωθούν τα συμφέροντα της χώρας μας στις ΗΠΑ και ειδικά στα ΜΜΕ, τομέας στον οποίον έχουν αποτύχει.

Ναι, ακούγεται χαζό και εξωπραγματικό, αλλά έτσι ΑΚΡΙΒΩΣ είναι, όπως θα δούμε παρακάτω, κάνοντας αναδρομή στα "κατορθώματα" του Γραφείου Τύπου και των υπευθύνων του, που υποτίθεται "προβάλλουν" την Ελλάδα και δικαιολογούν τον μισθό τους, από τα 1977 ίσαμε σήμερα. Πιστεύουμε ότι αυτό το "καρκίνωμα", που ζημιώνει την Ελλάδα, επιβάλλεται, επιτέλους, να σταματήσει, μαζί με τον "τουρισμό" των αργόσχολων. {.....}

**Επειδή το κακό παράγινε, τ' αμερικάνικα ΜΜΕ μας "έπαιζαν μονότερμα" και οι "τουρίστες" μας συνέχιζαν τον... τουρισμό τους, {.....}**

#### **Γιά 30 χρόνια το ίδιο "βιολί"**

Στα τελευταία 30 χρόνια, δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα στα Γραφεία Τύπου και ειδικά αυτό της Νέας Υόρκης. Από την εποχή του Γιάννη Νικολόπουλου (τέλη δεκαετίας '70-βλέπε παρακάτω), ίσαμε την εποχή του Θεοδόση Δημητρακόπουλου (τελευταία χρόνια), η πολιτική τους σταθερή: Εξυπηρετήσεις "ημετέρων", γιά προσωπικό όφελος και "διασυνδέσεις" στην Ελλάδα. Ίδια νοοτροπία. {.....}

ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ την ανικανότητα και ότι, η προσοχή του Γραφείου Τύπου Ν. Υόρκης, στράφηκε στα ελληνικά ΜΜΕ γιά την προβολή των Ελλήνων πολιτικών και όχι στ' αμερικάνικα, {.....}

Ο κ. Θ. Δημητρακόπουλος, ίσαμε τέλη Οκτωβρίου διευθυντής του Γραφείου της Ν. Υόρκης, έδωσε περισσότερη προσοχή, στην δημιουργία "προσωπικών" επαφών -κομματικές, μιντιακές κ.ά.- οι οποίες, με αντάλλαγμα μικροεξυπηρετήσεις, θα είχαν να πουν έναν καλό λόγο γι' αυτόν "εκεί που έπρεπε" (στην διάθεσή μας έχουμε πολλά στοιχεία που δείχνουν τη νοοτροπία της πελατειακής αμφίδρομης σχέσης που είχε αναπτυχθεί, χωρίς -πολλές φορές- να κρατούνται τα προσχήματα). Γι' αυτό "πλησίασε" και τον πρέσβη μας στον ΟΗΕ, όταν διαπίστωσε την "ικανότητά" του να επιζεί -διπλωματικά- διαφορετικών καταστάσεων, εξαιτίας της ειδικότητάς του να "προσεγγίζει" πολιτικούς και ΜΜΕ.





**FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK, INC.**  
**ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ**

**STATHAKION CENTER 22-51 29<sup>TH</sup> St., Astoria, NY 11105**

**Το μεγάλο πρόβλημα με την εκπροσώπηση των Ελλήνων στις ΗΠΑ:** «Ο Αμερικής Δημήτριος ηγείται των εορταστικών εκδηλώσεων στην Ουάσιγκτον, για την 25η Μαρτίου, με αποκορύφωμα την επίσημη εορταστική εκδήλωση του Λευκού Οίκου για την ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας», διαβάζουμε στις ειδήσεις (22 Μαρτίου 2007). Το γεγονός ότι η αμερικανική πολιτική ηγεσία αναγνωρίζει τον αρχιεπίσκοπο (δεν έχει άλλη επιλογή) και όχι άλλον (ή άλλους) ως "ηγέτη" της Ομογένειας, αποδεικνύει το αυτονόητο: 'Οτι δεν έχουμε πολιτικούς ηγέτες, αλλά -αναγκαστικά- εκκλησιαστικούς "ηγέτες". Φυσικά, κάποτε, υπήρξε πραγματικά ηγέτης, ο μακαριστός Ιάκωβος και καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με τον σημερινό -απελπιστικά υποτονικό- αρχιεπίσκοπο. Να τονίσουμε ότι μόνο δύο εθνικές ομάδες-μειονότητες στις ΗΠΑ εκπροσωπούνται με τους εκκλησιαστικούς τους ηγέτες, στην Ουάσιγκτον: Η ελληνική και η αρμενική. Καμία άλλη. Και το γεγονός αυτό, αποδεικνύει την ωμή αλήθεια ότι, δεν έχουμε ηγεσία ως Έλληνες στην Αμερική, παρά μόνο "ηγέτες της Ομογένειας", κατασκευάσματα των δικών μας ΜΜΕ.

## ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Μάιος – Ιούνιος 2006

### -«Της (βασιλοχουντικής) Ομοσπονδίας το κινκλίδωμα»

- «Η "μεγαλύτερη" Ομοσπονδία στις ΗΠΑ, εκπροσωπεί ποσοστό... 3-4% του Ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή της μεγαλόπολης».

-«Σύμφωνα με πληροφορίες μας, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις η Εφορευτική Επιτροπή "παρερμήνευσε" το Καταστατικό»

-Το γεγονός ότι ουσιαστικά η φερόμενη ως μεγαλύτερη Ομοσπονδία στην Αμερική αποδείχτηκε... μιση και κουστή, ότι η μονιμότητα των ιδίων, με τα πάθη, τα κόμπλεξ και τα μίση κρατά τη νέα γενιά μακριά, δεν ενόχλησε κανέναν και οι "μόνιμοι παράγοντες" συνεχίζουν ακάθεκτοι, νομίζοντας ότι "εκπροσωπούν τον Ελληνισμό" στη Νέα Υόρκη και στις γύρω Πολιτείες. ("Εκπροσωπούν" ουσιαστικά ένα ποσοστό 3-4%).

Και κάτι άλλο: Οι δύο "κομματάρχες" των τοπικών οργανώσεων της "Νέας Δημοκρατίας", είναι έξω από την Ομοσπονδία.

(Περιμένουμε με "αγωνία" να δούμε ποιοί -και πότε- 'Έλληνες "πολιτικοί" θα δώσουν "εύσημα" στην "μεγάλη" και "σοβαρή" Οργάνωση, που "επιτελεί εθνικό έργο", γιά να γελάσουμε).

**Συμπέρασμα:** "Εξαγριωμένα ψώνια", παράγοντες-κατεστημένο, παθιασμένοι γι' αναγνώριση, χωρίς αρχές και στοιχειώδη αξιοπρέπεια, που δεν διστάζουν να καταφύγουν σε απειλές κι εκβιασμούς (αλα μαφία), ασχολούνται με τα της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης. Κατάφεραν να αυτορεζιλευτούν. Δυστυχώς, επικαλούμενοι το όνομα του Ελληνισμού, τον οποίον "νομίζουν" ότι εκπροσωπούν. **Μεγάλη ευθύνη έχουν** και τα τοπικά ελληνόφωνα ΜΜΕ, που αντί να πουν "τα πράγματα με το όνομά τους" γιά να καθαρίσει η Οργάνωση, χαριεντίζονται με όλους αυτούς ή "ρίχνουν λάδι στην φωτιά", γιά ευνόητους λόγους)

Δεκέμβριος 2006

### Τι θα γίνει με την Ομοσπονδία Νέας Υόρκης; Θα μείνει εκεί που την πήγαν, στον "πάτο";

ποιούς και γιατί συμφέρει η κρίση στην Οργάνωση. Απλά σημειώνουμε, γιά τώρα:  
- Την αρχιεπισκοπή Αμερικής, που θέλει νάχει λόγο στα συλλογικά, η οποία είναι γνωστή γιά την πολιτική του "διαίρει και βασίλευε". Γιατί, ισχυρές ομογενειακές Οργανώσεις, με ουσιαστική συμμετοχή λαού ή άξια αντιπροσώπευσή του, θα σήμαινε αυτόματα περιορισμό της Εκκλησίας στα καθαρά εκκλησιαστικά-θρησκευτικά της καθήκοντα.

- Τα τοπικά ΜΜΕ, που εισπράττουν ποσό όχι μικρότερο των 30,000 δολ. τον χρόνο γιά καταχωρήσεις που έχουν σχέση με την Ομοσπονδία. Τους τελευταίους 6 μήνες εισέπραξαν και άλλες -το ολιγότερο- 10,000 δολ. γιά καταχωρήσεις "διαμαρτυρόμενων" παραγόντων που διαγράφηκαν και του συνδυασμού, που αποκλείστηκε από τις εκλογές. (Σε άλλες παροικίες, τα ελληνικά ΜΜΕ δεν παίρνουν χρήματα γιά διαφήμιση της παρέλασης γιά την 25η Μαρτίου, όπως στην περιοχή του κόλπου της Τάμπα γιά παράδειγμα. Θεωρούν, την δωρεάν διαφήμιση, ως





**FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK, INC.**  
**ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ**

**STATHAKION CENTER 22-51 29<sup>TH</sup> St., Astoria, NY 11105**

αυτονόητη συνεισφορά τους στον εορτασμό της εθνικής επετείου).  
- Το ουσιαστικό ανύπαρκτο Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο, η (τρύπια) ομπρέλα των οργανώσεων-Ομοσπονδιών, που επέλεξε να ρίξει λάδι στην φωτιά, προτείνοντας τον...πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του ως "υπηρεσιακή κυβέρνηση" για να "σώσει" την Ομοσπονδία, μετά τις εκλογές, όταν το ίδιο, υπάρχει ή δεν υπάρχει, δεν συγκινεί κανέναν και δεν σώζεται με τίποτα.  
- Τους Έλληνες πολιτικούς που "μυρίστηκαν" κομματική και δολαριακή "πελατεία". Μην ξεχνάμε ότι "νικητές" και "ηττημένοι" των εκλογών στην Ομοσπονδία Νέας Υόρκης, άγονται και φέρονται σε υπαρκτές ή ανύπαρκτες τοπικές Οργανώσεις της "Νέας Δημοκρατίας".  
- Τους ισόβιους προεδροπαράγοντες της Οργάνωσης, που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όσο παραμένουν - πεισματικά για δεκαετίες- (λες και οι συλλόγοι τους δεν έχουν άλλους) μόνο καταστροφή δημιουργούν κι εμποδίζουν τη νέα γενιά ν' ασχοληθεί, μήπως και κρατηθούμε, ως Έλληνες στην Αμερική, λίγες ακόμα δεκαετίες.

## **ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ**

**Παρέλαση Ν. Υόρκη, άρχισαν τις υπερβολές:** Πάλι οι υπερβολές, παραγόντων και παραγοντίσκων, των "επιβητόρων" της Ομοσπονδίας, με αφορμή την παρέλαση στη Νέα Υόρκη για την 25η Μαρτίου, που θα κάνουν ετεροχρονισμένα στα μέσα Απριλίου (και όχι τον...Ιούνιο), με την "γιουροβιζιονική"... Άννα Βίση, τελετάρχη. Μιλάνε γι' αναμετάδοση, από αμερικάνικο κανάλι, της παρέλασης, την οποία "θα δούν" τηλεοπτικά, όπως λένε, 50 εκατομ. Αμερικανοί! Πρώτα απ' όλα το FOX, ναι, είναι πανεθνικό, αλλά η παρέλαση δεν θα μεταδοθεί σε πανεθνικό δίκτυο, αλλά από συγκεκριμένο τοπικό κανάλι, που καλύπτει περιοχές των πολιτειών Νέας Υόρκης, Νέας Υερσέης, Πενσυλβάνιας και Κοννέτικατ, περιοχές σε ακτίνα 50-60 μίλια από το Μανχάτταν. Αλλά και πανεθνικά να μεταδιδόταν, άντε να την έβλεπαν 5 εκατομ. και όχι... 50. Δηλαδή, θα μετάδιδε σε...πανεθνικό δίκτυο το FOX με μόνο... 150 χιλ. δολ. δύο ώρες την παρέλαση των Ελλήνων στη Νέα Υόρκη, για τον Αμερικανό στην... Καλιφόρνια ή στη Νεμπράσκα; Δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολικές "χοντράδες" για εντυπωσιασμό αφελών ή ΜΜΕ και πολιτικών στην Ελλάδα. Ας σοβαρευτούν λίγο.

**Λαχεία, Ομοσπονδία Νέας Υόρκης:** Επειδή πολύ κουβέντα γίνεται για μικροαπάτες την τελευταία ειδικά 5ετία, από αξιωματούχους της Οργάνωσης, με τα λαχεία που πωλούν για την χοροεσπερίδα παραμονές παρέλασης για 25η Μαρτίου, δεν θα ήταν καλό μία ανεξάρτητη επιτροπή, ν' ασχοληθεί σοβαρά με την υπόθεση;

**Η "γιουροβιζιονική" τραγουδίστρια Άννα Βίση, επιλέχθηκε ως "επίτιμη" τελετάρχης** (από τους 3 συνολικά) της ετεροχρονισμένης παρέλασης για την 25η Μαρτίου, στη Νέα Υόρκη (θα γίνει στις 15 Απριλίου). Δυστυχώς, δεν επιλέχθηκε η Έλενα Παπαρίζου, αφού είχε κερδίσει και το πρώτο βραβείο, δοξάζοντας την Ελλάδα ως Number One. Τώρα, το που θα "φιλοξενηθεί" η τραγουδίστρια και γιατί, δεν το αγγίζουμε γιατί πάμε σε πολύ ροζ και άλλες υποθέσεις. Κατά τ' άλλα, η ιστορική φράση του μακαρίτη Μαλαφούρη "παρέλαση καρνάβαλος", παραμένει πάντα επίκαιρη. (Οι άλλοι δύο -"Grand Marshals"- θα είναι, εκπρόσωπος του "τάγματος Αγ. Ανδρέα των αρχόντων του Πατριαρχείου" και ο εκτελεστικός διευθυντής της A&E TV Networks, Νίκος Νταβατζής).

**Νέοι τίτλοι σε μητροπολίτες-** Η "ιερά" σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, αποφάσισε να δίνει στους νέους μητροπολίτες, έναν από τους ακόλουθους τίτλους, που τώρα χρησιμοποιεί στις συνεδριάσεις της: Αρσενική πόρνη, πουστόγερος, γομάρι, "Κατίνα", "Μπέμπα", έκφυλος, κίναϊδος, αρχικίναϊδος, πισωγλέντης, γυναικωτός, λούστρος, τομάρι, αλήτης, γύφτος, πόρνος, μιζαδόρος, μάεστρος της διαπλοκής, τρέμων από τα οπίσθια, πορνικό στοιχείο, ομοφυλόφιλος, αποδεδειγμένα κλέφτης, κλέφτης χηρών και ορφανών, κλέφτης των παγκαριών, ρασοφόρος δαίμονας, θαμών δυσόσμων νεανικών δωματίων, πόρνη αδερφή, βιτσιόζος, σιδηροδέσιμος αδελφάτου.

**Πρέσβης, Αδαμάντιος Βασιλάκης: Το... ροχαλητό της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη**  
Οι Χιώτες της Νέας Υόρκης τήμησαν τον αποχωρούντα (Χιώτη) μόνιμο αντιπρόσωπο-πρέσβη της Ελλάδας στον ΟΗΕ, στις 24 Νοεμβρίου, για την πολύχρονη (ας είναι καλά ο...Τάσος) "προσφορά" του, δείγμα της οποίας πήραμε τον Αύγουστο με το φιάσκο να κουβαλήσει την Ντόρα, χωρίς λόγο και από λάθος εκτίμηση, για μία εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη (κρίση Λίβανος), εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την υπουργό... Στην εκδήλωση, τα συνηθισμένα εγκώμια, αλληλο-χαϊδέματα κ.ά., όπως συνηθίζεται σε τέτοιας μορφής τιμητικές εκδηλώσεις ομογενειακών Οργανισμών -όπου τα τραπέζια των επισήμων είναι περισσότερα από αυτά με τον απλό κόσμο- με τις υπερβολές και τους θεατρνισμούς των ίδιων, γνωστών "πρωταγωνιστών"... Δεν μάθαμε όμως, αν τήμησαν την αυτού εξοχότητα και για την συμμετοχή του στην περίφημη βασιλοχουντική σύναξη στο Σικάγο, στα μέσα της δεκαετίας του '80 όταν ήταν γεν. πρόξενος στην δυτική ακτή των ΗΠΑ ή για τις τακτικές ενοχλήσεις του στα ΜΜΕ να γράφουν καλά λόγια (στην Ελλάδα) γι' αυτόν. Όσον αφορά τις πολυδιαφημισμένες "επιδόσεις" του εξοχ. πρέσβη μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που "τήμησαν" την χώρα μας, οι διπλωμάτες άλλων χωρών, ένα έχουν να θυμούνται: Το...ροχαλητό του, όταν τακτικά κοιμόταν στις συνεδριάσεις... Πιθανά, να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. (Αν είχαμε καθιερώσει





**FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK, INC.  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ**

**STATHAKION CENTER 22-51 29<sup>TH</sup> St., Astoria, NY 11105**

βραβείο "το χρυσό καλάμι" για διπλωμάτες μας, που πέρασαν από τις ΗΠΑ, τότε θα το δίνουμε στον πρέσβη μας, σε "τιμητική εκδήλωση"... Το αξίζει, με το παραπάνω, όπως αξίζει κι ένα μεγάλο "εύγε" στο ελληνικό υπουργείο των Εξωτερικών για τις επιλογές του, που "τιμούν" την χώρα μας στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού...)

**ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ ΕΠΙΜΑΧΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ**