

Κατηγορία: Editorial

Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 04:22

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 00:00

Καταχωρήθηκε από τον/την Greekamericannewsagency.com

Εμφανίσεις: 2438

ΕΡΕΥΝΑ: ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Από τον Αλέξανδρο Στεφανόπουλο



Η σημερινή αποκάλυψη θα σας αφήσει άναυδους! Άφωνους με την κυνικότητα των περιγραφών και την χυδαιότητα των όσων εξιστορούνται από κάποιον που συμμετείχε σε αυτά τα ομαδικά σεξουαλικά όργια αλλά και τον εξαναγκασμό από τον Μητροπολίτη Παΐσιο σε ομαδικό sex με νεαρή μοναχή! Εάν και εφόσον αληθεύουν όλες αυτές οι καταγγελίες το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει πολλές επιλογές. Μια και μοναδική. Ανακρίσεις και παραπομπή στο εκκλησιαστικό δικαστήριο με το ερώτημα της καθαίρεσης του κ. Παϊσίου! Με αυτή την ενυπόγραφη και συνοδευόμενη μάλιστα και με το ανάλογο ηχητικό ντοκουμέντο καταγγελία φωτιά που καίει και κατακαίει τον Μητροπολίτη Παΐσιο δεν τίθεται θέμα εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποδοχής ή όχι της όποιας ψευδοπαραίτησης. Και φυσικά ούτε λόγος και σκέψη συγκάλυψης εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου... Για τα όσα θα διαβάσετε, το γιατί τα δημοσιοποιούμε και γιατί προχωράμε σε αυτή την σε βάθος δημοσιογραφική έρευνα [έχουμε απαντήσει εκ προοιμίου ήδη από τις 28 10 2010 εκτενώς στο εισαγωγικό σημείωμα μας](#). Δεν τολμάμε ούτε καν να υπαινιχθούμε τις «εικόνες», γιατί είναι τόσο... γλαφυρά τα όσα περιγράφονται και εξιστορούνται για τις ατέλειωτες ώρες ηδονής και των αρρωστημένων ανώμαλων ορέξεων του φερόμενου ως πρωταγωνιστή του μεγαλύτερου ίσως σκανδάλου που συγκλόνισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Μητροπολίτη Παΐσιου που θα σας εξοργίσουν. Θα σας καθηλώσουν. Θα σας θυμώσουν. Σκεφτόμενοι και αναλογιζόμενοι ότι ίσως κάποτε κάποια στιγμή σκύψατε και φιλήσατε ή ζητήσατε ευχή από αυτά τα χέρια(του Μητροπολίτη Παϊσίου)... Τα προσεχή 24ωρα δε, τα όσα θα αποκαλυφθούν, όπως εξ αρχής σας γράψαμε και επαναλάβαμε αρκετές φορές, θα σας ξεσηκώσουν!

Κατηγορία: Editorial

Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 04:22

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 00:00

Καταχωρήθηκε από τον/την Greekamericannewsagency.com

Εμφανίσεις: 2438



Θα προκαλέσουν δίκαια οργή και

αγανάκτηση του Χριστεπώνυμου πληρώματος αλλά και εκείνου του απλού λαού που πάει και εκκλησιάζεται Πάσχα και Χριστούγεννα και δεν θέλει να έχει πολλά - πολλά με τους παπάδες κάθε βαθμού, ακριβώς γιατί υπάρχουν τέτοιες αρρωστημένες καταστάσεις μπολιασμένες καλά δυστυχώς μέσα στο σώμα της ανθρώπινης διάστασης της Εκκλησίας, που δίκαια έχουν απομακρύνει και αποστασιοποιήσει τον κόσμο. Γιατί πολλές φορές, πολύ πριν βγουν στην δημοσιότητα, είναι ήδη γνωστές αυτές οι άρρωστες καταστάσεις που διαδίδονται από στόμα σε στόμα από γειτονιά σε γειτονιά και από σπίτι σε σπίτι και από οικογένεια σε οικογένεια. Έχουν ήδη διαχυθεί και εκχυθεί στον κοινωνικό ιστό βουβά και σιωπηρά... Ως θόρυβος. Ως φήμες. Φήμες που θεριεύουν και αγριεύουν όταν καταπιέζονται για 10ετίες πολλές. Τόσες, που πλέον όταν δεν προλάβεις έγκυρα την πληγή στο σώμα(και εν προκειμένω στο Σώμα της εκάστοτε τοπικής Εκκλησίας) τότε γίνεται απόστημα μέσα στον λαό... Όταν πια ανοίξει το απόστημα εκχέει πύον και είναι πολύ αργά για απόξεση και κάθαρση της πληγής γιατί τότε πονά το Σώμα (της Εκκλησίας το οποίο ήδη έχει μολυνθεί από τον υιό της απωλείας και του σκότους) και σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς φάρμακο δεν υπάρχει η μη μόνον οριστική ίασης. Η κάθαρση έστω και αν πονά πολύ. Τόσος πόνος και τέτοιας έκτασης στο Σώμα ολόκληρο που αν δεν το προλάβεις σα γάγγραινα κατατρώει το Σώμα και ύστερα επέρχεται η νέκρωση. Η πνευματική νέκρωσης. Ο παραπάνω πρόλογος και εισαγωγή στο τέλος τους ρεπορτάζ θα γίνει απόλυτα κατανοητή.

Κατηγορία: Editorial

Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 04:22

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 00:00

Καταχωρήθηκε από τον/την Greekamericannewsagency.com

Εμφανίσεις: 2438

~~Τα όσα αποκάλυπουμε σήμερα, είναι ήδη στα χέρια ανθρώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αν δεν συγκαλυφθούν ή «ξεχασθούν» κάπου τυχαία λόγω πίεσης και «φόρτου εργασίας» θα κρίνουν πολλά και κυρίως θα καθορίσουν την έκβαση των από εδώ και πέρα γεγονότων και ραγδαίων εξελίξεων που έρχονται με επιταχυνόμενους ρυθμούς... Ένα μόνο θα σας πω. Διαβάστε μέχρι τέλος όχι μόνο το παρόν κείμενο αλλά το συγκλονιστικό ντοκουμέντο που αποκάλυπουμε σήμερα. Και έπεται συνέχεια... αυτό κρατείστε το... Μεγάλη συνέχεια με απίστευτες καταγγελίες εις βάρος του Μητροπολίτη Παΐσιου... Το ποι οι θα τις λάβουν υπόψη τους θα φανεί άμεσα ελπίζουμε...~~

Ωστόσο, τούτες τις ώρες που γράφεται αυτό το συγκεκριμένο ρεπορτάζ-ανάλυση πριν προχωρήσουμε σε ακόμα μια αποκάλυψη, την οποία εμείς αποφεύγουμε να χαρακτηρίσουμε γιατί -και κρίση έχετε, και αντίληψη και νοημοσύνη για να κρίνετε- θα θέλαμε να δώσουμε ένα περίγραμμα των όσων τεκταίνονται και διαδραματίζονται κυρίως παρασκηνακά και με εντονότατες διεργασίες στα εξής επίπεδα και με την εξής σειρά:

1. Σε επίπεδο ηγεσίας Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ιεράς Συνόδου και των αρμόδιων επιτροπών που ασχολούνται -και θα ασχοληθούν- με την υποβόσκουσα εδώ και πολλά χρόνια «κρίση» μεταξύ των δυο Αρχιερέων Παΐσιου και Βικεντίου εξετάζοντας τις παραμέτρους και τα βαθύτερα αίτια της όλης θλιβερής υπόθεσης. Από την υπαγωγή αυτή εις την Κανονική Εκκλησία, από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως το οποίο κατ'οικονομία εκκλησιολογική, εδέχθη στις τάξεις της Κανονικής Εκκλησίας αναγνωρίζοντας, την μέχρι προ της κανονικής και εκκλησιολογικής αποκαταστάσεως τους τον Απρίλιο του 1998 ως γνωστόν προήρχοντο από το παλαιό ημερολόγιο της πλέον πολυπληθούς εκκλησιαστικής κοινότητας του παραδοσιακού ημερολογίου(γνωστοί ως ΓΟΧ), μέχρι τις σημερινές ανησυχητικές εξελίξεις που απειλούν πια την φήμη του ιδίου του Πατριαρχείου με ένα σκάνδαλο απίστευτων διαστάσεων όμοιο του οποίου δεν είχε αντιμετωπίσει το Οικ. Πατριαρχείο μέχρι σήμερα... Αυτό όμως που ανησυχεί την Καθ'Όλου Εκκλησία δια των Επισκόπων της, είναι κυρίως οι τυχόν επιπτώσεις και συνέπειες αν και εφόσον δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και οδηγηθούν εκ των πραγμάτων σε μια εις βάθος έρευνα και διαλεύκανση αυτής της ιστορίας που συνδέεται στενά με τα πρόσωπα και των δυο ανώτερων κληρικών(τόρα πια του Οικ. Πατρ.). Μια καθαρά Προσωποπαγής υπόθεση, παρά μια Εκκλησία με την έννοια της καθαρά Θεολογικής και Εκκλησιολογικής όπως την συναντάμε στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία με συνέχεια ανεξάρτητα από πρόσωπα. Οι Αρχιερείς δηλαδή του Πατριαρχείου γνωρίζουν πολύ καλά -ίσως καλύτερα από τον κάθε έναν μας- αν όχι, και το κατά πόσο αληθεύουν ή όχι οι αλληλοκατηγορίες του ενός έναντι του άλλου- γνωρίζουν όμως άριστα τις θα μπορούσε να προκαλέσει μια ευθεία και ξεκάθαρη ρηξικέλευθη λύση με οριστική ρήξη και με τους δυο ή έστω με τον «Μητροπολίτη» Παΐσιο. Δημιούργημα του οποίου, κατά βάση φέρεται να είναι όλο αυτό το «οικοδόμημα» της μέχρι πρότινος σχισματικής εκκλησιολογικά κοινότητας στα σπλάχνα και στην καρδιά της Ιεράς αρχ. Αμερικής. «Οικοδόμημα» πλούσιο σε «καπούς» και «πιστούς» φανατικούς που επί 30 συναπτά έτη αποτελούσε μείζον πρόβλημα λόγω της πολύπλευρης και πολυσχιδούς δράσης και των δυο ανώτερων κληρικών (τότε) του Παλαιού ημερολογίου. Ουδείς ξέχασε τις μηνύσεις. Τις αλληλοκατηγορίες. Τις δημόσιες ύβρεις προς τον Μακαριστό Ιάκωβο και αντιστρόφως προς τους δυο, τα βέλη της Ιεράς αρχ. Αμερικής και των ανθρώπων της τότε. Για αυτό και ουδείς εκ του Σώματος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Επαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Ιεράς Αρχ. Αμερικής, ουσιαστικά απεδέχθη αυτή την «αποκατάσταση» τους και την ένταξη τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. «Οικοδόμημα» καθαρά «προσωποπαγές» με ότι άλλο κουβαλούσε μαζί του ως παρελθόν... Το κυρίαρχο πρόσωπο «δομήτωρ» και ιδρυτής αυτής της εκκλησιαστικής κοινότητας ο Μητροπολίτης (σήμερα Αρχιερέυς του Οικ.

Κατηγορία: Editorial

Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 04:22

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 00:00

Καταχωρήθηκε από τον/την Greekamericannewsagency.com

Εμφανίσεις: 2438

- Πατριάρχey) κ. Παΐσιος... Το κεντρικό πρόσωπο δηλαδή της ιστορίας και ο άνθρωπος
που σήμερα «βάλλεται» και καταγγέλλεται επώνυμα πλέον και ενυπόγραφα και αυτό είναι που φέρνει σε αφάνταστα δύσκολη θέση το Οικουμενικό Πατριαρχείο ακριβώς διότι δεν μπορεί να παραβλέψει ούτε και να σιωπήσει... Ούτε λόγος βέβαια για υπόνοιες συγκάλυψης. Τυχόν άμεση καταδίκη και παραπομπή του Μητρ. Παΐσιου στο εκκλησιαστικό δικαστήριο θα ισοδυναμούσε με crash test για το ίδιο το Πατριαρχείο αν και κατά πόσο μπορεί για αυτό το έργο να αποσυνδεθεί πλήρως από τα πρόσωπα και των δυο ανώτερων σήμερα κληρικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφενός, και αφετέρου μια τέτοια ενέργεια -παραπομπή δηλαδή στο εκκλησιαστικό δικαστήριο- θα άνοιγε τους ασκούς του Αιόλου και για την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική(βλ. Ιερά Αρχ. Αμερικής) η οποία ως γνωστών βρίθεται τέτοιων σκανδάλων. Σκάνδαλα σεξουαλικά τα οποία έχουν κοστίσει περί τα 20.000.000\$ μόνο στα 10 έτη ποιμαντορίας του Αρχ. Δημητρίου. Τα παραπάνω και πολλά άλλες σκοτεινές γκρίζες και ροζ πτυχές της υπόθεσης είναι που εδώ και κάποια 24ωρα εξετάζουν Αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου...
2. Σε εκκλησιολογικό και νομοκανονικό επίπεδο εξετάζονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο οι ανοιχτές και δημόσιες «καταγγελίες» του Επισκόπου Απαμείας κ. Βικεντίου, τις οποίες θα δούμε στην συνέχεια της υπόθεσης -η οποία θα τραβήξει σε μάκρος - αναφορικά με τις διοικητικές και άλλες ατασθαλίες ή άλλα ζητήματα ένθεν κακείθεν (μάλλον) ήσσονος σημασίας μπροστά στην χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων και των καταγγελιών... μέρος των οποίων ήδη δημοσιοποιήσαμε και άλλες ακόμα συγκλονιστικότερες αυτών με θύματα βιασμού και ασέλγειας σε 11χρονα αγόρια ή κοπέλες ανήλικες που ενέδωσαν κάτω από πίεση σε αρρωστημένες ορέξεις... Τα προσεχή 24ωρα θα καταλάβετε τι εννοούμε... πολύ καλά. Τόσο καλά που αν δεν ξεσηκωθείτε και δεν αντιδράσετε, το λιγότερο που θα αισθανθείτε είναι αηδία και αποτροπιασμό! Για ποιον και γιατί θα το διαπιστώσετε με στοιχεία αποδείξεις και ντοκουμέντα!
 3. Παράλληλα με όλα αυτά οι δυο ανώτεροι κληρικοί Παΐσιος και Βικέντιος ετοιμάζουν εδώ και εβδομάδες τα «πεπυρωμένα βέλη» τους, ο ένας για τον άλλο... με κατηγορίες και «άσσοις» που θα βγάλουν μέσα από τα φαρδομάνικα ... ένθεν κακείθεν... Μόνο που οι «άσσοι» που διαθέτει ο Επίσκοπος Βικέντιος δεν είναι ούτε ένας ούτε δυο... Η συνέχεια θα δείξει και να είστε σίγουροι και έτοιμοι ότι θα βρεθούμε προ πολλών εκπλήξεων όλοι μας με όσα έρχονται στο μέσον -γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή αυτής- της θύελλας ... Επομένως μην εκπλαγείτε να σήμερα 02 Νοεμβρίου (10) η Ιερά Πατριαρχική Σύνοδος στο Φανάρι δεν εκδώσει απόφαση για το αν αποδέχεται την «παραίτηση» του Μητροπολίτη Παΐσιου... Σενάριο πολύ πιθανό ως εξέλιξη γιατί οι εξελίξεις είναι καταγιγιστικές και προηγούνται των εκτιμήσεων ή έστω των δεδομένων που έχουν στο Φανάρι οι Αρμόδιοι Αρχιερείς. Αν και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στην αποδοχή εκ μέρους του Πατριαρχείου και της Ιεράς Πατριαρχικής Συνόδου της «παραίτησεως» Παΐσιου... Γιατί τα λέμε όλα αυτά γιατί σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Πατριαρχικών Ιδρυμάτων επί τω Εξωτερικώ δεν ακούστηκε κιχ ούτε καν υπαινιγμός για τα σεξουαλικά σκάνδαλα... Που καταγγέλλθηκαν και εγράφησαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο με ότι μπορεί να συνεπάγεται αυτό... προς το παρόν βέβαια γιατί πολλά θα κριθούν σήμερα. Απλά οι Αρχιερείς άκουγαν βουβοί και τον Παΐσιο που εξέθετε -κατ ουσίαν κατέθετε - επί 3 και πλέον ώρες και άλλες τόσες ώρες περίπου άκουγαν τον Θεοφ. Επίσκοπο Βικέντιο. Με μια διαφορά ο μεν Παΐσιος πήγε με μια επιστολή στα χέρια από τον πατέρα Δωρόθεο στην Φλόριδα που δεν έλεγε τίποτα απολύτως επί της ουσίας απλά εξέθετε τα του διοικητικού ελέγχου που είχε προηγηθεί αρμοδίως προ καιρού από τον Επίσκοπο Βικέντιο τη εντολή του Μητροπολίτη Παΐσιου... Ένας έλεγχος τα ευρήματα του οποίου θα άξιζε κάποια στιγμή να πληροφορηθούμε για να βγάλουμε μόνοι μας τα δικά μας συμπεράσματα.
 4. Το άλλο επίπεδο είναι οι έντονες παρασκηριακές πιέσεις που ασκούνται με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, ένθεν κακείθεν, από τους υποστηρικτές της μιας ή τη άλλης πλευράς και σε εκκλησιαστικό επίπεδο με ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν Αρχιερείς της ιεράς πατριαρχικής συνόδου .
 5. Δυστυχώς σε αυτό το σημείο βασικός άξονας είναι τα λεγόμενα ομογενειακά ΜΜΕ με τον ΕΚ να κρατά μια ουδέτερη στάση -ίσως γιατί έχει οσμιστεί ο έμπειρος Θεόδωρος Καλμούκος - αν και επίσημα θα είχε κάθε λόγο να στηρίζει τον Μητροπολίτη Παΐσιο αφού

Κατηγορία: Editorial

Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 04:22

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 00:00

Καταχωρήθηκε από τον/την Greekamericannewsagency.com

Εμφανίσεις: 2438

~~αυτός είναι το ταμείο και εκείνος μοιάζει αφειδώς χρήμα για καταχωρίσεις, εν τούτοις~~
 επειδή έχουν φθάσει και στους παράγοντες (αρμόδιο εκκλ. συντάκτη και εκδότη) οι ίδιες-έστω και θολά από αντίλαλο- κάποιες ελάχιστες από τις πληροφορίες που ήδη έχουμε εμείς εδώ και μήνες στα χέρια μας καρπός μακροχρόνιας έρευνας τουλάχιστον οκτώ ετών... έχοντας στα χέρια μας ένα πλήρη φάκελο με συγκλονιστικές καταθέσεις ομολογίες φωτιά για αυτή την τραγική υπόθεση των σεξουαλικών σκανδάλων βιασμών και ασέλγειας σε ανήλικα που συνέβαιναν για χρόνια τώρα... με πρωταγωνιστή τον Μητροπολίτη Παΐσιο... όπως έχουμε ξανά γράψει. Από την πλευρά του ο Δημήτρης Καστανάς, αν και έχουμε γράψει για την συμπάθεια του προς τον θεοφιλέστατο επίσκοπο Απαμείας κ. Βικέντιο εν τούτοις και ο Δ. Καστανάς είναι εν αναμονή των εξελίξεων και δεν βιάζεται να συνομολογήσει υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Ίσως γιατί κάποιες πληροφορίες θα έχει λάβει και εκείνος από τα όσα έρχονται... Όσο για τον Απόστολο Ζουπανιώτη, εκδότη της εβδομαδιαίας Greek News, μικρής και χωρίς καμία απήχηση εμπέλεια ή οποιαδήποτε επιρροή και σε οποιοδήποτε επίπεδο, έχει αποφανθεί ήδη... Έχει χρωματισθεί ανοιχτά υπέρ του Παΐσιου και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά.... Το γιατί θα το απαντήσει η συνέχεια των εξελίξεων και οι συγκρίσεις του παρελθόντος του με όσα θα αποκαλυφθούν για τον Μητροπολίτη Παΐσιο...

6. Το κρισιμότερο όλων των παραπάνω όμως που σας αναλύσαμε είναι το ποινικό μέρος της όλης υπόθεσης και οι ενυπόγραφες και ηχογραφημένες συγκλονιστικές καταγγελίες που συλλέγονται τα τελευταία 24ωρα. Τόσες και τέτοιας έκτασης που δεν θα πιστεύετε στα μάτια και τα αυτιά σας! Όλες κατευθύνονται στο μόνο αρμόδιο για την απόδοση εκκλησιαστικής δικαιοσύνης το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενώ το κρισιμότερο σημείο της έρευνας μας κατευθύνεται με όλο το υλικό και τους συνυπογράφοντες καταγγέλλοντες θύματα προς τις αρμόδιες Αμερικανικές Αρχές... Όσο για τις ανακρίβειες που έγραψε ο συνήθης κ. Απόστολος Ζουπανιώτης(της GreekNews) προκειμένου να καθησυχάσει τον κ. Παΐσιο ότι δήθεν δεν υπάρχουν πουθενά καταγγελίες ή έρευνα της αστυνομίας ή του FBI (εκτός ότι χάνει παντελώς την όποια εναπομείνασα αξιοπιστία του) γίνεται και φαιδρός με τόσο σοβαρά ζητήματα γιατί σπεύδει, λόγω εμπάθειας να ταυτίζεται με πρόσωπα αμφιβόλου ήθους και κύρους για ακόμα μια φορά...Μας λέει δηλαδή ότι και την σημερινή ενυπόγραφη καταγγελία θα την αγνοήσει ο Πατριάρχης... Τι να πω.. Εκείνο που θα θέλαμε όμως εκτός των παραπάνω να σημειώσουμε και έχει νόημα προς επίδοξους ψευδοκαταγγέλλοντες προκειμένου να στήσουν παγίδες ας όψονται... Διότι η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε πληθώρα προσεγγίσεων και επικοινωνιών με αρκετό κόσμο αν και δεν έχουμε κρύψει ότι διαθέτουμε ένα πλήρη φάκελο με στοιχεία καταγγελίες μαρτυρίες και «ομολογίες» που σε καθηλώνουν... Θα επαναλάβουμε για ακόμα μια φορά ότι το υλικό που έχουμε συγκεντρώσει με καταγγελίες και ενυπόγραφες καταγγελίες σε κάνουν να θυμώνεις. Να οργίζεσαι... να εξοργίζεσαι... Τα προσεχή 24ωρα θα καταλάβετε τι εννοούμε και τις υπαινιχόμεθα... πολύ καλά. Ένας σωστός ορυμαγδός πληροφοριών και καταγγελιών που θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου φέρνοντας όχι απλά μια καταιγίδα αλλά έναν Αρμαγεδώνα στην Εκκλησία της Αμερικής και κατ'επέκταση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο! Κρατείστε αυτό που σας λέμε! ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑΣ! Από τις αποκαλύψεις και τις νέες καταγγελίες. Καταγγελίες και συγκλονιστικές ομολογίες που προκαλούν ΣΟΚ! Σε κάθε άνθρωπο! Σε κάθε τίμιο και ηθικό άνθρωπο! Σε κάθε μάνα! Σε κάθε πατέρα! Σε κάθε κοπέλα! Σε κάθε νέο άνθρωπο κάθε ηλικίας! Θα ανατριχιάσετε! Με όσα θα διαβάσετε και όσα θα ακούσετε...

7. [Και τώρα διαβάστε την κυνική αλλά όντως αποκαλυπτική σε λεπτομέρειες συγκλονιστική «κατάθεση» του καταγγέλλοντα Κ.Β. εναντίον του Μητροπολίτη Παΐσιου. Την μαρτυρία του οποίου αποκαλύψαμε-μέρος της οποίας ακούσατε με αλλοιωμένη φωνή πλέον- και ήδη εδώ και λίγα 24ωρα έχει στα συρτάρια του Αρχιερέας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εν αναμονή λοιπόν των όποιων εξελίξεων...](#)

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: όσο για την λάσπη και τα "νέα" BLOG από την Astoria της Νέας Υόρκης... από

Κατηγορία: Editorial

Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 04:22

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 00:00

Καταχωρήθηκε από τον/την Greekamericannewsagency.com

Εμφανίσεις: 2438

~~πάλι "καλά παιδιά" της πιάτσας βουτηγμένα στη λάσπη, τις καταδίκες για ληστείες παλαστή~~
διαθήκη και άλλα πολλά ποινικά βαρύτατα αδικήματα, έχοντας κάνει "σημαία" το ψεύδος και τις συκοφαντίες, τις ψευδολογίες, τα μυθεύματα, τις φαντασιώσεις, και τα καθυποβολή από τους γνωστούς υποβολείς της Αστόριας (βλέπε Γιώργο Λυκομήτρο και την παλιοπαρέα) ήταν αναμενόμενο αλλά το λιγότερο που μας αφορά...τούτη την ώρα. Έχουμε σοβαρότερα πράγματα να κάνουμε από το να ασχολούμαστε μαζί τους. Στην ώρα τους όλα... και ο Λουμίδης στους καφέδες του. Στη υγεία σας...

Σημείωση-Διευκρίνιση: Όλες οι μαρτυρίες υποχρεωτικά καταγράφονται ως αποδεικτικά στοιχεία, σε περίπτωση αμφισβήτησης των όσων αποκαλύπτονται. Ωστόσο επειδή αρκετά από τα φερόμενα ως θύματα -κορίτσια και αγόρια, ενήλικα άτομα σήμερα- θέτουν ως βασική προϋπόθεση την μη μετάδοση οποιουδήποτε ηχητικού ντοκουμέντου -έστω και με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά, διότι κινδυνεύει να διαταραχθεί η προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική γαλήνη από τον θόρυβο που έχει προκληθεί- δεσμευόμαστε ότι στο εξής δεν θα μεταδώσουμε άλλου είδους ηχητικά ντοκουμέντα θυμάτων ή καταγγελιών που σχετίζονται με αυτή την φρικτή υπόθεση. Όλα όμως τα αποδεικτικά στοιχεία, θα παραμείνουν στο αρχείο και την κατοχή μας, διαφυλαγμένα κάτω από το διεθνές κατοχυρωμένο δημοσιογραφικό απόρρητο.

Για καταγγελίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο εξής e-mail:
editor-in-chief@greekamericannewsagency.com ή στο 646-897-1035